



Stichting SonMar Namasté

Projecten in Nepal

www.stichtingsonmar.nl

bankrekening: NL72INGB0004558791,

t.n.v. Stichting SonMar Namasté, Nieuwegein

ANBI: RSIN nummer 821220913

Nieuwsbrief winter 2024

Namasté!

Inleiding

Er is na de vorige nieuwsbrief van de zomer inmiddels weer een hoop gebeurd. We geven hierbij een update. Begin volgend jaar komt weer het gebruikelijke jaarverslag met een overzicht over het gehele jaar incl. financiële verantwoording.

Diaconie Ontmoetingskerk

Op 20 oktober mochten we als stichting een presentatie geven in een kerkdienst in de Ontmoetingskerk in IJsselstein. Aansluitend is er gecollecteerd voor de stichting. Na afloop van de dienst konden mensen bij een informatietafel met allerlei materiaal in gesprek gaan met een van ons om nadere toelichting te krijgen. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd van bijna € 700. Daarna kwam er nog een extra gift van de Diaconie van € 1000 ! We houden de contacten aan en zullen verslag uitbrengen van de bestemming ervan.

Ons bezoek eind oktober / november

Marjolein en Wim zijn eind oktober weer naar Nepal gereisd, in eerste instantie voor een familiebezoek. Er was nl. op 4 november de ceremonie van de bai-tikka. Dat houdt in dat een zus een tikka (meestal zo'n rode stip op het voorhoofd) geeft aan haar broer, als eerbetoon en bekrachtiging van de relatie. Deze tikka is echter heel speciaal want hij bestaat uit 7 kleuren! Aangezien wij inmiddels als familie beschouwd worden (...) mocht Marjolein dat doen bij Dipak: heel bijzonder eigenlijk... En Wim kreeg er een van Sitha, de vrouw van Dipak. Het geheel was op Nepalese wijze omkleed met rituelen vooraf en achteraf (Dal Bhat eten !).

Bijzonder voor ons was dat we de eerste dag een ontmoeting hadden met onze zoon Frank en schoondochter Julia die toen net een trekking achter de rug hadden. We zijn met z'n allen naar de Gaun Farkaschool gereisd, 'de school met de grote boom', om die te kunnen laten zien en ontmoetingen te hebben met leerkrachten daar. Het was heel speciaal om daar met hen te zijn.

We hadden geen specifieke agenda voor de rest van de periode maar – zoals wel vaker – ontstond e.e.a. ter plekke: zo hebben we bedacht om een 'teacher training' te ontwikkelen en te geven, op de Gaun



Farkaschool! Dat is gelukt en het was een groot succes, met 8 deelnemers van 3 verschillende scholen plus Dipak. Ook hebben we op 2 scholen een schilderworkshop gegeven, waarbij alle kinderen een eigen inbreng hadden op een groot paneel zodat er een gezamenlijk kunstwerk ontstond. Erg leuk om te doen natuurlijk en ook fijn om hen zo met ander materiaal in aanraking te brengen (ze hadden nog nooit geschilderd...).

Die teacher training beschouwen we echt als een 'next step', om al het aangereikte materiaal (en dan vooral de boeken!) ook op een andere manier in te zetten, een beroep te doen op de creativiteit van de leerkrachten en kinderen, en zo het onderwijs interessanter en vooral leuker te maken. Er zijn ook afspraken gemaakt voor het vervolg! Via een speciale facebookgroep geeft Marjolein op afstand feedback op hun lessen. Lang leve de wifi in Nepal!

We hoefden verder geen structurele afspraken over de ondersteuning te maken want het agreement dat we de laatste keer hebben vastgesteld loopt nog een half jaar.

We wilden natuurlijk wel ook andere scholen gaan bezoeken en ergens lokaal overnachten om meer tijd te hebben de dagelijkse gang van zaken op een paar scholen te observeren. Dat is gelukt! Alles in nauw overleg met de contactpersonen uiteraard, die altijd aangeven wat zinvol c.q. kansrijk zou zijn. Dit naast de lopende trajecten. Concreet gaat dat om de volgende projecten:

Bibliotheek

We zijn dit jaar gestart met het opzetten van een bibliotheek op de Gaun Farka school, de school waar sinds jaar en dag het zwaartepunt van de ondersteuning ligt. Maar we gaan dit ook uitbreiden naar andere scholen, waar we al wel boeken hebben gebracht. Het gaat om het inrichten van een klaslokaal daarvoor en het aanvullen van Engelstalige boeken. Daar hebben we een aanvang mee gemaakt, mede dankzij een gulle gift van plm. 70 boeken van 2 Nederlandse uitgeverijen van kinderboeken !

Speeltoestellen

Op een paar scholen is behoefte aan buitenspeeltoestellen. Op de ene school (Annapurnaschool!) gaat het om geheel nieuwe, wat nodig is na een renovatie van het omliggende terrein. Daar zijn we begonnen, zoals gemeld: die worden nu geplaatst. Bij andere scholen gaat het om uitbreiding of groot onderhoud.

Trainingspakken en schoenen

In overleg hebben we dit als extra project kunnen realiseren voor alle scholen! Het kunnen dragen van trainingspakken is voor de kinderen prettig en een welkome afwisseling voor de traditionele schooluniformen. Daarbij hebben alle kinderen sneakers gekregen.

Computers en toebehoren

Hieraan is altijd behoefte. We zijn in het verleden in staat geweest voor bijna elke school 1 of 2 computers aan te schaffen, waar kinderen dan bij toerbeurt alleen of in kleine groepjes les kunnen krijgen. Met het aanleggen van Wifi bij de meeste scholen zijn de mogelijkheden uiteraard nog veel groter geworden. Graag faciliteren wij het verder integreren van computergebruik in het reguliere onderwijs. Ook kunnen de leerkrachten met een laptop Engelse liedjes aanleren en zich digitaal laten ondersteunen.



Extra gift

Via een vriendin van Marjolein hebben we van haar bedrijf, Lisman Vorkheftrucks NV, een gift van € 2000 gehad ! Deze hebben we meteen kunnen inzetten voor de aanschaf van een printer voor de Annapurnaschool! De rest gaan we komend jaar goed besteden.

Toekomst, plannen voor 2025...

Marjolein gaat in februari alweer naar Nepal, vooral om de nu ingeslagen weg na de teacher training ter plekke te kunnen monitoren en een vervolgtraining te geven. Intussen is er vrijwel wekelijks contact met Dipak over de voortgang en nader overleg. Via de facebookgroep komen er regelmatig filmpjes en foto's binnen over de lessen van de teachers. Erg leuk om hun motivatie te ervaren! Iedereen heeft veel plezier!

Marjolein en Wim plannen in oktober weer naar Nepal te gaan. Wat wel bijzonder is, is dat we dan Arie Wim en Birgit gaan treffen, met wie we in februari dit jaar daar waren en die daar dan eerst een trekking gaan doen. Als zij daarmee klaar zijn hopen we weer e.e.a. samen te kunnen doen, i.c. scholen te bezoeken!

Ten slotte

Elke steun is en blijft welkom ! In overleg kunnen we een voorgenomen ondersteuning, zowel eenmalig als voor langere tijd, bestemmen voor een specifiek doel. Daarbij kunnen we ook afspreken dat i.c. hoe we verslag doen van de besteding, eventueel zelfs met foto's en/of nadere berichtgeving, hetzij via een contactpersoon ter plekke, hetzij van ons zelf.

Wij zijn altijd bereid om nadere informatie te verstrekken of een presentatie te geven, al naar gelang de behoefte en vragen die er mogelijk leven. Verder verwijzen we graag naar de website www.stichtingsonmar.nl .

En verder danken we natuurlijk iedereen voor de belangstelling, interesse en betrokkenheid en speciaal degenen die hebben gedoneerd. Dank zij jullie kunnen we dit allemaal doen !! Zoals we met Dipak vaak uitwisselen: *"Together we can do itttt!"*

Fijne feestdagen en een goed nieuw jaar voor jullie allemaal!

Marjolein & Wim Kars, ook namens Sonja en René

December 2024

